



Corrie ten Boom woonde in een oud, schots en scheef huis, samen met haar familie en HEEL VEEL klokken.

Er waren hoge klokken,
kleine klokken,
deftige klokken
en grappige klokken.

En haar vader,
de beste klokkenmaker van
van de stad, wist hoe hij
al die klokken moest maken.



Corrie en de rest van het gezin lazen elke dag samen uit de BIJBEL.

*'U bent voor mij een schuilplaats, een schild', las vader op een dag. 'Op Uw belofte is mijn hoop gesteld.'**



*Psalm 119:114

Corrie vroeg zich af: waarom zou iemand een
schuilplaats nodig hebben?
Het antwoord op haar vraag kreeg ze jaren later.



Corrie lag te slapen in haar slaapkamer.

En opeens ... **BOEM!**

Ze schrok wakker. Toen ze naar buiten keek,
zag ze flitsen en er klonken luide knallen.





'Oorlog', fluisterde ze.