

Jesus.

Vem, varför ... vad då?



Fem bilder som sammanfattar de goda nyheterna i den kristna tron

ORIGINALET TITEL: Jesus. Who, why... so what?
COPYRIGHT © 2012 Christianity Explored/The Good Book Company.

Published by The Good Book Company, Blenheim House,
1 Blenheim Road, Epsom, Surrey KT19 9AP, UK.
www.thegoodbook.co.uk

This edition published by arrangement with The Good Book Company.
All rights reserved

SVENSK COPYRIGHT © 2019, Reformedia, Jönköping
www.reformedia.se

ÖVERSÄTTNING Ulrika Norberg
REDAKTÖR Daniel Norén
FORMGIVNING Sune Jäderberg
TRYCK Livonia Print, Lettland
ISBN 978-91-984066-3-4

Om inget annat anges är bibelcitaten hämtade ur Svenska Folkbibeln 2015.

The Good Book
COMPANY

CHRISTIANITY
EXPLORED
MINISTRIES

REFORMEDIA_{se}

Den kristna tron är inte krånglig.

Den handlar helt enkelt om goda nyheter om en man – Jesus.

Goda nyheter som kan förändra ditt liv, nu och för all evighet.

Vem är då Jesus? **Varför** kom han? **Vad** betyder det här för oss?

Läs vidare, så får du se ...



Kort efter att Jesus hade dött skrev en man som hette Markus en bok om honom. Markus börjar med att tala om **VEM** Jesus är:

"Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son."

"Kristus" är inte något efternamn. Det är en uppdragsbeskrivning. Kristus betyder **Kungen** som Gud hade lovat att skicka. Han skulle stiga in i historien och ställa allt till rätta, genom att skapa ett rike byggt på rättvisa och kärlek.

Markus kallade också Jesus för "Guds Son". **Gud själv** kom in i sin värld som människa.

"En del förstod vem Jesus var. Men det var inte alla som tog emot honom med öppna armar ..."

Det är inte några små anspråk precis! Men Jesus bevisade vem han var genom det han gjorde.

Han gjorde människor friska genom att röra vid dem. Han styrde över stormar med sitt ord. Han gjorde döda människor levande igen.

Genom att göra de här sakerna gav Kungen en inblick i hur **livet i hans rike** är. Det är en plats utan lidande, rädsla eller död.

Det är den värld som vi alla vill ha. Ett rike där en kärleksfull kung regerar. Det är det liv vi önskar oss, men har så svårt att hitta.



Många människor hatade Jesus. Men han blev inte förvånad. När Jesus förklarade **VARFÖR** han hade kommit så sa han att han

*”måste lida mycket och bli förkastad”
(Markusevangeliet kapitel 8, vers 31).*

Jesus visste att det här skulle hända, för det är så här alla människor behandlar Guds Son och Kung. Vi tror att vi blir lyckligare om vi får bestämma själva. Därför säger vi nej till honom som Kung, och nej till hans kärlek.

Vi väljer att leva våra liv utanför hans rike.

Och därför är inte livet som det skulle vara. Ofta vet vi inte vad som är bäst för oss själva eller världen, så saker och ting går snett.

”Det Jesus sa om synden bekräftas av vad människorna gjorde mot honom ...”

Jesus kallade den här inställningen för ”synd”. Och synd är farligt. Gud släpper inte in människor i sitt rike som har sagt nej till hans Kung, och som behandlar hans folk och värld illa.

Istället ställs vi inför det som Jesus kallade för helvetet: ett liv efter döden där vi stängs ute från hans rike för alltid. I helvetet kommer det inte att finnas något gott – ingen kärlek, ingen vänskap ingen glädje och inget hopp.

Därför behöver vi komma in i riket. **Men vi kan inte.** Det finns inget vi kan göra för att ändra på det faktum att vi faktiskt har syndat.



De dödade honom. De klädde av Jesus och spikade upp honom på ett träkors som de reste. Där dog han medan alla såg på.

Men otroligt nog sa Jesus att hans död var svaret på **VARFÖR** han hade kommit. Jesus visste att han "måste bli dödad" (Markusevangeliet 8, v. 31).

Kungens död ingick i Guds plan för att släppa in syndiga människor i sitt rike.

Hur kunde Jesus död vara lösningen på det här? Jesus förklarade att hans blod skulle bli "utgjutet för många" (Markusevangeliet 14,

v. 24). Han skulle dö för många människor.

På korset stängdes Jesus ute från Guds vänskap och godhet. **Han utstod helvetet** för att vi skulle slippa det.

Han dog – utgöt sitt blod – för många. Kungen som var utan synd bytte plats med syndiga människor.

Jesus dog och tog på sig straffet som synden förtjänar, för att kunna ge sin felfrihet till människor som vi.

På korset **öppnade Kungen vägen in i sitt rike**. Vem som helst kan komma in och börja leva det liv som vi alla längtar efter.

"Men hur kan vi veta att allt det här är på riktigt?"



FYRA

Därför att Jesus död inte var slutet. När han hade dött lade man honom i en grav och rullade en stor sten för ingången.

Men tre dagar senare gick några sörjande vänner till graven. Då var stenen bortrullad – och det fanns ingen kropp där.

Under dagarna som följde började det hända märkliga saker. Flera människor ått tillsammans med Jesus. Många pratade med honom. Hundratals fick se honom. Längre fram blev många av dem torterade, och till och med dödade, för att de höll fast vid att de hade sett den

uppståndne Kungen.

Jesus hade uppstått från de döda, precis som han hade förutsagt när han sa att han

”måste bli dödad, och efter tre dagar uppstå igen” (Markusevangeliet 8, v. 31).

Jesus uppståndelse bevisar **VEM** han är. Jesus är verkligen ”Kristus, Guds Son”.

Den visar också **VARFÖR** han kom. Den bekräftar att hans död verkligen har öppnat vägen in i hans rike. Den bevisar att det finns en perfekt plats efter döden, där vi kan leva för alltid tillsammans med Kungen.

”Så vad betyder det här för dig och mig i dag?”



Den uppståndne Kungen återvände till himlen. En dag kommer han tillbaka, och då ska han styra hela världen med kärlek.

Så i dag inbjuder Jesus människor att komma med i hans rike, nu och för alltid:

*"Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!"
(Markusevangeliet 1, v. 15)*

Att omvända sig betyder att **vända om**. Det innebär en total förändring. Vi lämnar över kontrollen över våra liv till Jesus, Kungen som älskar oss.

Att tro betyder att **lita på Jesus**, för att vi

*"Jesus vill ge det här livet till **alla** som omvänder sig och tror. **Vill du göra det?**"*

vet att han har gjort allt som behövs för att vi ska få en plats i hans rike för alltid.

Det är inte lätt att leva med Jesus som Kung i dag. De som följer honom kommer att bli utstötta, precis som han blev.

Men de får också uppleva äkta trygghet och glädje i sina liv. För de känner Gud. Hans Ande hjälper dem. De hör till hans familj. De vet att deras Kung älskar dem och har förlåtit alla deras synder.

Och allt det här är bara en försmak av det som ska komma. De som följer Jesus ser fram emot att **leva med honom i hans rike** för alltid, istället för att stängas ute i helvetet.



VAD HÄNDER NU?

Kanske du inte vet vad du ska tro om allt det här.

För att ta reda på mer om Jesus kan du ...

Be Gud om hjälp. Säg till Gud att du inte riktigt vet vad du tror om honom, och be honom visa dig vad som är sant.

Läsa ett evangelium. Det här häftet bygger på Markusevangeliet som finns i Bibeln. Det tar ungefär två timmar att läsa. Om du inte har någon Bibel kan du läsa den på nätet på www.folkbibeln.net

Gå in på en webbplats. På evangeliecentrerat.se/evangelium kan du ta reda på mer om den kristna tron på ditt eget sätt och i din egen takt. Här kan du även titta på en animerad version av det här häftet. Du kan också hitta mer material om den kristna tron på www.reformedia.se

Leta upp en bra kyrka. Där träffar du andra som söker efter svar och får lära dig mer om Bibeln. Om du behöver hjälp med att hitta en kyrka så skriv gärna till info@reformedia.se

Kanske har du kommit fram till att det här är sant.

Du har omvänt dig, du tror och har kommit in i Guds rike. *Det är helt fantastiskt!*

Börja läsa Bibeln och leta upp en bra kyrka. Samtidigt kan du **prata med Jesus, din Kung** – till exempel om det här:




Ditt liv: Berätta för honom hur du har levt utan honom som Kung, och säg att du är ledsen för det.

Hans liv: Prata med honom om vem du vet att han är, och vad du vet att han gjorde för dig när han dog och uppstod.

Ditt liv från och med nu: Dela med honom vad du känner inför att du har fått en plats i hans rike för alltid. Berätta också vad du tycker är svårt med att leva med honom som Kung. Be honom att hans Ande ska hjälpa dig.



Det kristna budskapet är inte krångligt. Det handlar helt enkelt om *goda nyheter* om en person – Jesus. Så...

-  **Vem är han?**
-  **Varför kom han?**
-  **Vad betyder det för oss?**

Med hjälp av fem enkla bilder förklarar det här häftet vad kristen tro handlar om – och du får veta varför Jesus är en så god nyhet.

CHRISTIANITY
EXPLORED
MINISTRIES

 REFORMEDIA^{INC.}



Titta på en animerad version på:
evangeliecentrerat.se/evangelium