

Gladys Aylward



de vrouw met het boek

Laura Caputo-Wickham

Illustraties Jess Rose



In het koude, mistige Londen woonde
een kleine vrouw: Gladys Aylward.
Gladys had een grote droom: ze wilde naar China.

Daarom ging ze naar de zendingsschool.
Ze deed goed haar best,
maar het leek niet genoeg.

'Sorry, Gladys,' zei haar juf,
'maar je kunt niet naar China.'

Dat maakte Gladys heel verdrietig.



Op een dag hoorde Gladys over Jeannie, een oudere zendelinge in China die hulp nodig had.

'Ik zal gaan!' zei Gladys.

Maar de reis naar China was erg duur en alles wat Gladys had, waren een paar muntjes.

Met een diepe zucht legde ze die op haar bijbel.



'Lieve God,' bad ze. 'Hier is mijn bijbel. Hier is mijn geld. Hier ben ik. Ik wil U graag dienen, God!'

Daarna werkte Gladys elke dag hard en al het geld dat ze verdiende, spaarde ze op totdat ze eindelijk genoeg had ...



... voor een treinkaartje naar China.

En toen ging ze op weg.

Maar de reis was niet gemakkelijk.

De trein stopte in Siberië en ging niet verder.

